

Nieuwsbrief 04

Schooljaar 2020-2021

- Van de directie
- 15 oktober: scholings-/vergaderdag
- Ontruimingsoefening
- Kindeboekenweek
- Van de OR

Agenda:

Ma 12 okt: vergadering OR en MR

Do 15 okt: studiedag team Fakkkel. Alle kinderen zijn vrij

19 – 23 okt: Herfstvakantie

Mocht u vragen en/of opmerkingen hebben, maak dan even een afspraak.

Maarten Kleiman staat u graag te woord.



Van de directie

Geachte ouders, verzorgers,

Zoals u weet hebben we het rooster van voor de zomervakantie, waarbinnen alle kinderen op school lunchen ook na de vakantie gecontinueerd. We hebben aangegeven dat we de periode tot de herfstvakantie nodig hadden om met elkaar te overleggen hoe we in definitieve vorm verder gaan. Hiervoor is overleg binnen het team nodig, maar ook verder overleg met u als ouders.

Inmiddels merken we dat we daarvoor toch wat meer tijd nodig hebben. In deze periode hebben we vooral als team gesproken over wensen en mogelijkheden; na de herfstvakantie zullen we u als ouders daarbij betrekken.

Daar komt bij dat de situatie rond Corona op dit moment vraagt om voortzetting van het huidige rooster, zodat er maar 1 breng- en haalmoment per dag is voor de ouders.

Het betekent dat we na de herfstvakantie het huidige rooster voortzetten. Met de medezeggenschapsraad samen bereiden we het verdere traject voor.

Veel ouders hebben nog een geldige overblijfskaart die we ook voorlopig nog niet zullen gebruiken. We hebben daarom in overleg met Wendy Testerink, de overblijfscoördinator, besloten deze bedragen binnenkort terug te storten op uw rekening. U kunt dit bedrag binnenkort tegemoet zien.

Voor de periode herfstvakantie- kerstvakantie zullen we na de vakantie weer een bijdrage vragen voor het overblijven tussen de middag. U ontvangt dit verzoek weer via Parro (schoolkassa)



15 oktober: scholings-/vergaderdag

Op donderdag 15 oktober hebben we als voltallig team een scholings-/vergaderdag; u vindt 'm ook op onze jaarkalender.

Op deze dag krijgen we een vervolg op onze training begrijpen lezen/ begrijpend luisteren; dit is één van de speerpunten van dit schooljaar. Verder gaan we o.m als team met elkaar in gesprek over het continu-/vijfgelijke dagenmodel. Alle kinderen zijn deze dag vrij..

De week daarna, van 19 – 23 oktober hebben we herfstvakantie. Maandag 26 oktober gaan we dan weer van start.

ontruimingsoefening

In de maand oktober gaan we onze jaarlijkse ontruimingsoefening houden. We gaan op een onverwacht moment de school ontruimen. In de kleutergroepen zal de leerkracht de kleuters hier op voorbereiden omdat zij het soms een beetje spannend vinden. Er zal een luid ontruimingssignaal afgaan waarbij de leerkrachten en de leerlingen rustig de school verlaten. Op afgesproken plekken op het plein wachten de kinderen op het signaal dat ze weer naar binnen mogen. Natuurlijk hopen we dat het nooit nodig zal zijn om het echt toe te passen.



De Kinderboekenweek

De afgelopen anderhalve week stond voor een groot deel in het teken van de Kinderboekenweek met dit jaar als thema 'En toen?'.

Vorige week woensdag zijn alle kinderen via een heuse tijdmachine de school binnengekomen. Twee verstrooide professoren stuurden de groepen naar verschillende tijden en plaatsen in de geschiedenis.

In de klassen is er extra aandacht besteed aan boeken en lezen en is er gewerkt over o.a. het oude Egypte, de jaren '50, de oertijd, de middeleeuwen en de tijd van de burgers en stoommachines. In de groepen 5 t/m 8 hebben de voorrondes van de voorleeswedstrijd plaatsgevonden.

Vandaag hebben alle groepen de Kinderboekenweek op eigen wijze afgesloten in het speellokaal. Voor de bovenbouw werd de schoolfinale voor de voorleeswedstrijd gehouden waarbij de groepen 5 t/m 8 het publiek was en de kundige jury werd gevormd door de winnaars van de groepen 5 en 6 en de nummers 2 van de groepen 7 en 8. Uiteindelijk kwam Allison uit groep 8a als winnaar uit de bus. Zij mag begin 2021 het opnemen tegen de winnaars van de andere scholen in Apeldoorn.

Tot slot heeft de ouderraad, geheel in stijl van het thema, een geweldige oudhollandse snoepkraam gerealiseerd waar alle kinderen wat uit konden kiezen. Hartelijk dank, ook voor de geweldige aankleding van de opening



De zomer heeft inmiddels plaatsgemaakt voor de herfst en dat betekent voor de ouderraad dat de tijd van de kinderboekenweek, sinterklaas en kerst weer is angebroken. Wij zijn al druk bezig met de voorbereidingen om zo uw kind(eren) weer een aantal onvergetelijke schoolmomenten te laten beleven. Helaas zal er dit jaar i.v.m. de coronapandemie vanuit de ouderraad geen Sint Maarten worden georganiseerd.

Ouderbijdrage

Onlangs heeft u via Parro een betaalverzoek ontvangen voor het betalen van de vrijwillige ouderbijdrage. Velen van u hebben dit reeds voldaan waarvoor onze hartelijke dank! Wanneer wij van u uw vrijwillige ouderbijdrage ontvangen, kunnen wij voor de leerlingen van De Fakkell leuke activiteiten organiseren die meer kleur geven aan hun schooltijd.

Wilt of kunt u de ouderbijdrage niet voldoen, stuurt u dan even een mail naar orfakkel@pcboapeldoorn.nl om dit door te geven. Dat voorkomt dat u maandelijks een betalingsherinnering ontvangt.

Alvast dank voor uw bijdrage!

Bag2School actie



Aanstaande maandag 12 oktober, dinsdag 13 oktober en woensdagochtend 14 oktober tot 10.00 uur is er weer een Bag2School actie. Op deze dagen kunt u uw zakken met schone kleding (baby, kinder en volwassenen), schoenen (per paar, aan elkaar gebonden of met tape), lakens, dekens, gordijnen, handdoeken, knuffelbeesten, handtassen en riemen afgeven aan de Arnhemseweg 58 (hoek Spadelaan).

Heeft u 5 zakken of meer dan kunt u een mailtje sturen aan orfakkel@pcboapeldoorn.nl en dan worden de zakken bij u afgehaald.

Per ingeleverde kilo ontvangen wij € 0,30. Hiervoor kunnen wij weer leuke activiteiten voor uw kind(eren) organiseren of mooie materialen aanschaffen voor school.

Kinderboekenweek

Woensdag 30 september was de start van de kinderboekenweek. Alle leerlingen van De Fakkell werden 's morgens door 2 professors door een tijdmachine terug gebracht in de tijd. Iedere groep had een eigen thema. De ene groep ging naar het oude Egypte, de ander naar de oertijd, weer een groep naar de middeleeuwen en er is ook een groep teruggegaan naar de jaren '50. Hoe bijzonder is dat om met één druk op de knop terug te gaan in de tijd?!

